



INNOVATION OCH STADSUTVECKLING - EN FORSKNINGSANTOLOGI OM STÄDERS OCH KOMMUNERS ORGANISERINGSUTMANINGAR

2019-11-21

Av: Nationell samverkan Innovationsplattformarna

Våra städer och kommuner arbetar hårt i en tid av komplexa frågor och stora förändringar. Innovation lyfts gärna fram som vägen framåt för att nå en hållbar stadsutveckling, men det finns fler nyanser och andra sidor av detta begrepp. För att lyfta fram en problematiserande diskussion har bland annat RISE, Mistra Urban Futures och Vinnova tagit fram en forskningsantologi som fokuserar på innovationsprocesser med koppling till kommuners stadsutvecklingsuppdrag.

För bara några år sedan var innovation ett nytt begrepp i kommuners utvecklingsarbete för att ta sig an allehanda samhällsutmaningar. Numera används innovationsbegreppet som ett attraktivt värdeomdöme och en retorisk tankefigur när kommuner presenterar sig, men i allt högre grad också som en övergripande strukturerande idé.

Samtidigt som innovation används som ett starkt och normativt ideal, så skaver ordet ibland inom offentlig sektor, där det finns en större vana att prata om ständiga förbättringar, verksamhetsutveckling eller kvalitetsutveckling. Det finns därför anledning att problematisera innovation, och dess användning.

Vinnovas satsning på Innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer har pågått under åren 2013-2019, ett projekt som handlar om att öka städernas och den kommunala organisationens innovationskapacitet. I det sammanhanget dök idén upp att ta fram en antologi, som kunde samla och ge en överskådlig bild av forskningsfältet och ämnen som rör innovationsprocesser med koppling till kommuners stadsutvecklingsuppdrag.

Relevant för många ämnesområden – inte bara stadsutveckling

Innovationsuppdraget inom kommunen styrs av en rad olika logiker, som skiljer sig åt beroende om man jobbar med att utveckla den interna organisationen, staden som plats och dess attraktivitet eller om man arbetar i samverkan med andra aktörer för att lösa samhällsutmaningarna. Utgångspunkten för antologin är stadsutvecklingsområdet, men mycket av slutsatserna kan vara relevanta oavsett ämnesområde och det bör finnas generella lärdomar även för den som arbetar med andra delar av det kommunala uppdraget.

Den övergripande målsättningen med boken har varit att beskriva och analysera hur innovation tillämpas, utifrån olika perspektiv och empiriska försök. Utgångspunkten har också varit att innovation och organisatoriskt nytänkande kan öka kommuners förmåga att hantera olika utmaningar.

En bok för dig som arbetar med utvecklingsfrågor i kommunen

I forskningsantologin Innovation och stadsutveckling beskriver och diskuterar forskare bland annat nya roller och utmaningar för kommunen och dess tjänstepersoner, projektifiering, mätbarhet och värdefrågor, samverkan, lärande, ledarskapsfrågor och konflikthantering. Boken vänder sig särskilt till personer som arbetar med utvecklingsfrågor i kommuner, såsom stadsplanerare eller strateger, men även politiker och tjänstepersoner som arbetar inom andra delar av offentlig sektor.

Texterna gör inte anspråk på att visa upp en helhetsbild utan bör ses som en del av den forskning som pågår och som rör städernas och kommuners utmaningar och nya arbetssätt. Författarna i antologin står för sina egna texter, och i vissa fall är texterna och forskarna inte helt eniga med varandra. Det är inte ens säkert att författarna har en och samma bild och definition av vad innovation är. Det är också en del av diskussionen, och av utvecklingen. Vi befinner oss i en brytningstid, i ett föränderligt landskap och det innebär att också forskningen och det offentliga samtalet behöver laborera med begrepp och formuleringar, vilket inte minst märks i den här boken.

Innovation och stadsutveckling – en forskningsantologi om städernas och kommuners organiseringsutmaningar, är utgiven med stöd av Mistra Urban Futures, RISE samt Vinnova och kan laddas ner fritt på Digitala Vetenskapliga Arkivet, [DiVA](#).