

DELA ÄR DET NYA ÄGA

2015-05-13

Av: Hållbar Stad

Begreppet "sharing is caring" får en helt ny betydelse när delandets ekonomi sveper över världen. Att dela med sig handlar numera inte bara om att bry sig om andra, det handlar även om att bry sig om miljön, om sin egen ekonomi och om att träffa nya människor. Det visar den fina kortfilmen *Dela är det nya äga* bevis på.

Filmen *Dela är det nya äga* handlar om den kollaborativa ekonomin, eller delandets ekonomi som den också kallas. Det är en växande trend, till bredden fylld med roliga och kreativa idéer som skapar nya nät av kontakter, varor och tjänster. Allt du behöver göra för att delta är att inte konsumera. Istället kan du byta, låna, hyra eller få de saker du behöver.

I Sverige finns redan ett stort antal exempel på vad man kan använda sig av utan att äga det. Du kan exempelvis låna kläder på ett klädbibliotek, hyra verktyg hos järnhandlaren eller fixa din cykel gratis på ett cykelkök. Allt för att använda och återanvända resurser på ett smartare sätt. Bortanför Sverige finns ännu mer att inspireras av. I London kan du logga in på ett digitalt nätverk för att se vad dina grannar har att låna ut eller ge bort. I Barcelona kan du hyra en bil av en annan privatperson och åka bort över helgen.

Tänker man efter så är det faktiskt helt logiskt. En bormaskin används under cirka femton minuter av sin livstid, en bil står stilla under 23 av dygnets timmar. Det finns uppenbarligen mer effektiva sätt att använda dessa saker på som gör att mindre pengar och naturresurser behöver slösas. Fler och fler börjar förstå att kollaborativ ekonomi är en vinstlott för alla. Att mötas är det nya betala, att dela är det nya äga.

Filmen är gjord av Lotta Ekelund, filmare och Karin Bradley, forskare KTH och har producerats av LottaFilm med stöd från Formas, Malmö stad och Mistra Urban Futures.

[Dela är det nya äga](#) from [Lotta E](#) on [Vimeo](#).